

# USSELERESWEG

NAAR DE USSELER ES

Nieuwe ontwikkelingen bedreigen de door fraaie boerenhofsteden omringde Usseleres, waar de herinnering aan het oude nog leeft. De dichter van het Twentse volkslied J.J. van Deirse schreef: Daor kan in 't hele Twentelaand ginnen es mi'j zo gevallen as den mooien groten Usseleres. Den is mi'j 't leefst van allen.

Karakteristiek voor de meer dan duizend jaar oude es is de hoge ligging. Om de zandgrond humusrijk te houden zijn vroeger jaarlijks karrevrachten stalmest, vermengd met heideplaggen, aangevoerd. Zo werd de grond van jaar op jaar iets opgehoogd. Het golvende goudgele graan heeft plaats gemaakt voor de niet-romantische snijmais, waarmee de sterk gegroeide veestapel wordt gevoed.

Sinds de weg naar Haaksbergen niet meer zuidelijk van de Usseleres, maar er overheen ligt, is het met de rust in het historische landschap gedaan. Onlangs is de Usseleresweg voor het

gesloten. Vanaf de restaurant Hanninks Hof RW 35 dood. Het aan de Harberinksweg is voor fietsers en voor grond in gebruik hebben.

Oostelijk van de woonkern Usselo is een viaduct gebouwd zodat het verkeer op de kruising van de RW 35 en de Haaksbergerstraat ongestoord kan doorrazen. De doortrekking van de grote verkeersweg in de richting van de Duitse grens betekent opnieuw een ernstige aantasting en versnippering van het oude boerenland.

De nieuwbouw in de woonwijk Stadsveld is al tot de Usselerrondweg gevorderd, waar aan kolossale masten hoogspanningsdraden over de welvende es zijn gespannen.

De grondhonger van de stad is groot. Gevreesd moet worden dat binnen niet al te lange tijd de eerste woonflats de prachtige Usseleres voorgoed zullen bederven.

Leo Nijkamp

*Straatnaam  
als spiegel  
van historie*

doorgaande verkeer Boekelosestraat bij het loopt de weg voor de verderop gelegen deel tot nog alleen toegankelijk automobilisten, die er



Nu zijn er op de welvende Usseleres nog landelijke plaatjes te schieten.