

Jeugdvoegelclub ziet zeldzaamheid, maar geen Wisent

Zeldzame Vorkstaartmeeuw op de Zuidpier

Op zondag 11 oktober stapten we met 20 kinderen in de bus naar de Zuidpier van IJmuiden. Op het strand zaten alleen wat meeuwen. Toch was het er leuk, want er werd van alles gevonden: krabben of delen ervan, allerlei soorten schelpen, visgraten en kokerwormen. Ook vonden we op en bij de Zuidpier heel veel visdraad en vishaakjes. Dit wordt daar achtergelaten door vissers en dat is heel stom want vogels kunnen er in vast komen te zitten. We namen dan ook zo veel mogelijk mee; Vishaakjes werden meegenomen door Knut, hij kon ze als sportvisser wel gebruiken! Erg leuk was de zeehond die aan de binnenkant van de pier in het water zwom. Hij dook steeds lang onder waardoor het een verrassing was wanneer en waar hij weer bovenkwam.

Toen vloog ineens de verrassing van de dag langs: een jonge Vorkstaartmeeuw! Het was voor iedereen een nieuwe soort. Ook voor Erwin en Johan. Het is een meeuw die in rond de noordpool woont. De foto bij het artikel is door ons lid Dennis Klein gemaakt. Op de terugweg door de duinen vonden we nog een dode Zeekoet, althans de resten daarvan. Zielig voor het beest, maar we konden hem wel goed bekijken. We kregen die dag trouwens bezoek van Jeroen Buijs en Ellen Tanger van de Vogelwacht Zaanstreek. Zij hebben daar ook een jeugdvoegelclub.



Vorkstaartmeeuw (l) met fotograaf Dennis Klein (r).

Geen Wisenten, wel jagende Sperwer en Havik

Met 16 kinderen verzamelden we op 8 november bij de Zandwaaier. We hoopten bij het uitkijkpunt in Middenduin de Wisenten te zien. Dat zou nu extra leuk zijn, want er zijn vier kalfjes geboren. Eerst liepen we door de Zanderij die lekker nat was. Een groepje Spreeuwen vloog in een bal omhoog. Meteen zagen we waardoor dat kwam: een Sperwer stooft op ze af. Maar hij kreeg er niet één te pakken.

We liepen een stuk langs het hek van het gebied waar de Wisenten lopen omdat je daar kans maakt ze te zien. Maar helaas, ze waren er niet. Bij het uitkijkpunt was van alles te zien, maar geen Wisenten. Er zaten verschillende eenden: Slobeend, Tafeleend, Kuifeend maar ook een Fuut en een mooie Havik. Toen we later langs het schrikdraad verder liepen, zagen we geen Wisenten. Natuurlijk wel heel veel andere dingen zoals enkele mooie paddenstoelen.

Een leuke slotervaring was het beklimmen van de bergen met maaisel. Het broeide en voelde daardoor warm aan. Leuker was nog dat er tientallen kikkers rondsprongen. Kennelijk gaan ze daar in hun winterslaap. Na iets lekkers in de Zandwaaier was het weer tijd en ging iedereen naar huis.

Programma 2010

We hebben weer leuke plannen voor het nieuwe jaar: een vaarexcursie door het IJperveld, een bezoek aan de Heimanshof in Hoofddorp, een gier-zwaluwexcursie in Haarlem, luisteren naar de bronst van de Damherten, roofvogels kijken in de Houtrak, een bezoek aan het Vogelhospitaal en een paddenstoelenexcursie.

Het programma voor 2010 krijgen jullie begin januari. Dit staat al wel vast: op vrijdagavond 22 januari gaan we op stap met Arend de Jong, de man die met Bosuilen kan praten. Houd elke tweede zondag van de maand maar vast vrij!

Dit moet je weten als je meegaat

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder: samen uit, samen thuis en het is jullie club dus geen ouders mee.

Antje Ehrenburg, Anne Balk, Peter van Holland, Martijn Korthorst, Erwin Robbertz en Johan Stuart (contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velsbroek, i.stuart@planet.nl, 023-5389481. Kijk voor foto's van de activiteiten op www.jeugdvoegelclub.web-log.nl.