

Onze wintergast

Ineens was hij er, zo omstreeks half november 1995, onze wintergast. Hij nam met gemak bezit van onze tuinen, waarbij de hazelnootboom dus wel het lokkertje was. Juist, het is de **Notenkraker**.

In de buurt wordt hij zeer verwend met zijn favoriete lekkernij. Toen de oogst van eigen bomen niet toereikend bleek, was ieder in de buurt met gevoel voor de vogels graag bereid de hazelnoten te kopen.

De slimme vogel kraakt niet meteen alle noten. Dikwijls heb ik gezien dat hij met een noot in zijn snavel naar het gras of de border vliegt en daar een geschikt kuiltje zoekt. Kieskeurig is hij daarbij wel! Heeft hij eenmaal een goed plekje gevonden, dan wordt de hazelnoot daarin gelegd, krijgt nog een duwtje na en wordt bedekt met een afgevallen blad.



De Notenkraker van Delfzijl. Vanaf 3 november tot ver in 1996.
Hans Hut

Duidelijk is zijn zwart-bruine petje en de witte staartpunt. In de vlucht valt de witte stuit erg op. Een prachtige vogel, die we nog steeds als graag geziene gast begroeten.

*Mevrouw A.G. van den Berg
Wagenmakerij 14. 9932 GD Delfzijl*