

## VERSLAG VWG-EXCURSIE FLEVOPOLDER 16 AUGUSTUS 1986 Piet de Droog

Op zaterdagmorgen 07.15 vertrokken 9 vogelaars, waaronder 3 vogelaarsters richting Flevopolder. Alle weergoden ten spijt hielden wij droog weer, zonnig perioden, temperatuur 20<sup>o</sup> doch wel een krachtige zw. wind. Onze eerste stop bij de Lepelaarsplassen gaven de volgende soorten te zien. Kleine-, Krombek- en Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Kempphaan en grote groepen Kluten en Grutto's. Er vloog ook nog een Sperwer over. Vandaar door gereden naar de Oostvaardersplassen, de Knardijk op en gestopt bij de Keersluisplas. Jammer was wel dat vermoedelijk door de krachtige wind de meeste vogels ver van ons verwijderd zaten. Grauwe Ganzen, Watersnippen en 9 overvliegende Kruisbekken. Het uitzicht van de nieuwe maar zeer tochtige schuilhut was schitterend, de vogelsoorten minder. Een paar Witgatjes en de al eerder genoemde soorten. Bij het verlaten van de schuilhut stonden twee Groenpootruiters ons van zeer dichtbij op te wachten. Op speciaal verzoek bracht Menno ons naar een Oeverzwaluwkolonie waar net een Buizerd en een Wespendif overvlogen. Terug naar de oude schuilhut waar het een komen en gaan was van vogelaars, mocht Menno het genoeg smaken een voorbij vliegende Witvleugelstern te bewonderen. Wij stonden reeds bij de auto's te wachten en mochten het doen met een overvliegende Zilverplevier. Inmiddels 11.00 uur geworden was het de hoogste tijd voor koffie met versnapering. Gezellig pratend over deze en komende excursies c.q. corfeediensten, stapten wij met een half uur op om het tweede deel van deze excursie af te leggen. Een korte blik vanaf de Knardijk waar enkele Baardmannetjes zich lieten horen en zien. De grote groepen meeuwen waren intussen verdwenen. Langs de Oostvaardersdijk tientallen vogelaars turend naar honderden Zwarte Sterns, Vissdieven Kokmeeuwen en drie Witvleugelsterns. Na lang zoeken en lokaliseren hebben wij er een in de kijker gekregen. Meneer ? had een iets lichtere kop een paar uitstekende witte vleugelpennen, staat iets hoger op de poten maar vooral die pootkleur is doorslaggevend. Dit is met tegenlicht niet altijd waarneembaar. Bij de volgende en laatste stop werden wij allen verrast door het geluid van een Buidelmees. Hij liet zich echter niet zien. Op het water de zoveelste verrassing: een Grauwe Franjepoot, wel ver weg, maar aan het silhouet en fourageergedrag onmiskenbaar. Na het zien van zoveel moois was de tijd voorbij gevlogen en moesten wij die grote ruimte weer verlaten. Om 14.30 terug in Amsterdam na een prachtige excursie.

