

## over de diemerzeedijk

Kent U de Diemerzeedijk nog? Bezocht U nog wel eens de plaats waar destijds het onstuimige Zuiderzee-water de Vechtstreek en Amsterdam bedreigde? En hoe beviel U die tocht? Zong de Noordse Nachtegaal uit 1977 nog? Laten wij maar veronderstellen dat dit retorische vragen waren, dan hoeft U geen antwoord te geven. Ik denk dat het antwoord trouwens wel te raden zou zijn geweest. Wat eertijds een vermaard wandelgebied was met een fraai historisch landschap en een afwisselende, dynamische vogelbevolking is nu geworden tot de overloop-vuilstortplaats van de gemeente Amsterdam. En Amsterdam heeft heel wat puin... Slechts hier en daar zijn de resten nog waarneembaar van een fraai Hollands dijklandschap, waar ons lid, de heer Swart, destijds zo'n uitvoerige avifauna\* van heeft samengesteld. Ik bladerde laatst nog eens door die lijst en met een zekere weemoed bekeek ik de waarnemingen van heel wat vogels, waarvan het uiterst onwaarschijnlijk moet worden geacht dat zij nu weer net als kennelijk destijds aangetrokken zullen worden door de "Dijk". Wat te denken van een waarschijnlijk broedgeval van het Woudaanje in 1963, de Roerdomp nog broedvogel in 1956, broedende Zomertalingen, Watersnippen, Zwarte Sterns en Kemphaantjes? Zouden deze vogels ooit weer terugkomen als het puin te zijner tijd is afgedekt met een camouflerend laagje aarde? Of als de nieuwe autoweg vanuit Diemen naar de Schellingwouderbrug er ligt? Of als de plannen worden uitgevoerd om er een woonwijk aan te leggen?

A.N. Swart, "Vogels van Zeeburg en Diemerzeedijk", maart 1968, bijlage bij Med. Blad VWG A'dam, 6e jaargang, nummer 2.

Het verval van de Diemerzeedijk is eigenlijk te vroeg begonnen: al in het begin van de zestiger jaren, toen het woord "milieu-activist" nog uitgevonden moest worden (ze waren er al wel!).

O zeker, er zijn nog heel wat vogels waar te nemen. Vogels zijn opportunisten en als er wat te eten valt zijn zij van de partij. Vogelaars komen echter voor hun plezier naar vogelgebieden en dat plezier vinden zij niet als er in het gebied voortdurend vuurtjes smeulen of stuivend huisvuil door de lucht dwarrelt.

Gelukkig heeft de Diemerzeedijk voorbij het vermaarde plasje Akkerswade nog haar oude karakter weten te bewaren.

Waarschijnlijk onder het motto "beter laat dan nooit" hebben enige verontruste Amsterdammers besloten een vereniging op te richten om nog te redden wat er te redden valt door bijvoorbeeld de gemeente erop te wijzen zich te houden aan haar eigen verordeningen. Deze vereniging is bijzonder actief. Sinds 1 april van dit jaar wendde zij zich al 5 keer met een adres tot de Gemeenteraad en diende zij 18 verzoekschriften in, waarvan 2 naar Gedeputeerde Staten en 9 bezwaarschriften. Hopelijk heeft dit alles succes. De vereniging boekte al enige succesjes. U kunt het werk van de "Vereniging tot behoud van de Diemerzeedijk en omgeving" steunen gewoon door lid te worden: Korenmetershuis, N.Z. Kolk 28, 1012 PV Amsterdam; studenten en scholieren f 5, anderen f 10 op giro 4622597. Wellicht is het ook nog mogelijk daadwerkelijk steun te verlenen door als vogelaar de vogelstand te volgen.

Ed Veling